

# Midtals Friskole- skoleåret 2010/2011

## Beretning fra tilsynsførende- Trine Fangel.

Sønderborg d.23.4.2011

Det er in at have stjernestunder- øjeblikke man samler i sin mindebog!

Det er også godt og trygt at have stjernesteder- og Midtals friskole er bestemt et af mine stjernesteder!

Jeg har som forælder haft min gang her i ca 14 år og har med min egen familie haft rigtig mange gode oplevelser og kan se, hvordan megen lærdom og mange traditioner høstet på denne skole, der bæres med ind i ungdoms-og voksenlivet!

Nu vender jeg så tilbage og skal se og gense den gamle skole med nye, objektive briller- kan man det?!

Jeg her besøgt skolen 4-5 gange i det forløbne skoleår og set, hørt, smagt- Ja det har i sandhed været en sanseoplevelse!

Jeg har været i storegruppen i både engelsk og matematik!

Det er en stor gruppe, men som pædagogikken er tilrettelagt med delehold fungerer det perfekt!

I efteråret var jeg med på en ”lytter” til de stores ”poems about Autumn”- They do speak very good English”

Derefter skulle der arbejdes med grammatik- en kort introduktion fra læreren og eleverne går i gang stille og roligt. Der arbejdes målrettet, der hentes opslagsværker og koncentrationen er stor.

Alle elever udviser stor arbejdsmoral- 1/2 time med grammatiske opgaver- Det er well- done!

Læreren spørger efter en rum tid, om der er stemning for en engelsk leg, men eleverne udbryder: Nej, nej vi arbejder lige så godt”!

Jeg iagttager også, at flere af de elever, der har engelsk grammatik som hobby- eller bare har flair for det er meget hjælpsomme over for deres klassekammerater!

Læring er et fællesprojekt!

Som nævnt har jeg også deltaget i en matematiktime. Også her oplevede jeg en god ro og stort engagement.

Jeg er jo selv lærer og indimellem meget optaget af nye pædagogiske landvindinger som læringsstile, LP-model, Cooperative Learning etc -MEN og det er måske min efterhånden høje alder og 31 års erfaring indenfor faget der gør, at jeg har erfaret, at man ikke absolut skal kassere alle undervisningsmetoder fra tidligere tider!

Det virker med klasseundervisning- det virker med at eleverne går til tavlen og regner opgaver og forklarer udregning for kammeraterne- den grønne tavle og det hvide kridt har stadig sin mission, når der er en tryk og rar stemning mellem lærer og elever og eleverne indbyrdes, og det er der her!

Kombinationen af nye og gamle undervisningsmetoder synes jeg går flot hånd i hånd på Midtals Friskole!

Midtimellem- Her var jeg heldig at ”deltage” i en idrætstime dog mest set fra bænken!

Nogle meget motiverede og glade unger som bestemt gerne ville røre sig!

Timen var præget af, at idrætslæreren havde været på uddannelse og bragt meget nyt med hjem!

Eleverne havde god opvarmning og derefter fælles øvelser på redskaber og til sidst blev der arbejdet med forskellige idrætsdiscipliner på diverse ”stationer”.

Med alle disse aktiviteter i gang kunne man tænke-KAOS men nej alt blev styret med fløjt fra læreren og god øjenkontakt!

Storemellem- I forældre bør måske have røbet en hemmelighed- for er I måske klar over, at I har sendt jeres børn på Husholdningsskole?!

I disse tider med kendte danske kokke som Claus Meyer, Brdr. Price og lille Danmark, der vinder store priser for vores kulinariske kunnen er det måske ikke så tosset, for nu skal I høre:

Første gang jeg besøgte Midtimellem var de i skolekøkkenet, fik gennemgået dagens menu- Grønsagssuppe med safranbrød- efter gennemgang, blev eleverne fordelt i grupper og gik i gang med stor iver- måske var det også sulten der drev som motivationsfaktor!

Anden gang jeg besøgte denne klasse var jeg med til fest- konfirmationsfest med 2 retters-menu. Eleverne havde fået tildelt roller og levede sig rigtig flot ind i denne familiefest med taler og familiefejder!

De mindste elever på skolen har jeg selvfølgelig også aflagt visit!

I efteråret stod der læsning på skemaet!

Der var ”læseuge” på skolen og hver dag blev indledt med læsning for alle.

Jeg valgte at fokusere på de små!

Det var så flot at se, hvordan alle sejl var sat for at motivere den enkelte elev!

Der var et stort udvalg af bøger og mange forskellige læsesteder og former. Nogle elever læste sammen parvis, andre med en voksen, andre med en større elev og nogle fik læst op af en af de store.

Der blev læst overalt- på stole, under borde, i vindueskarme.

Der var så god en stemning, at det næsten kunne røre et gammelt hjerte!

Der er meget fokus på læsning fra politisk hold. Folkeskolen har lige søsat en kampagne ”Vi læser for livet” .Dejligt at se, at Midtals Friskole selvfølgelig også er opmærksom på læsning som det måske allervigtigste i skole( siger en gammel dansklærer!)

Mit sidste besøg på skolen var lige op til påske!

Jeg ankom til skolen ca. 9.45, og der var helt tyst!

Jeg tænkte først at påskeharen havde været på spil....og det havde den også for alle elever og lærere var samlet til Midtals Friskoles længste morgensamling!

Årsagen- der var så mange, der havde sendt så mange gækkebreve- den gamle tradition er virkelig blevet holdt i hævd ligesom diverse andre traditioner, som jeg ved eleverne husker og mindes med et skælmsk smil i øjet!

Det er som nævnt i starten rigtig dejligt og givtigt at besøge Midtals Friskole.

Det er godt at opleve elevers og læreres begejstring!

Det er flot at se elevernes evne til at modtage og integrere nye kammerater.

Jeg fornemmer, at dette er en skole med plads til både stærke og svage elever!

Begejstring og glæde smitter!

Da jeg skulle køre fra skolen efter et af mine besøg var der et lille replikskifte mellem to af de små elever: ”Hvem er hende dèr” siger den ene og peger på mig!

”Nåh hende dèr, det er vores hensynsførende”! Svarer den anden.

Tak for den kommentar!

Tak fordi jeg stadig er en del af denne dynamiske gamle fine skole!

Trine Fangel,

Tilsynsførende!