

Øster Åby Friskoles fødselsdag den 12. maj 2003



Nyborgvej 501 - 5881 Skårup

"Ellelund"

Øster Åby mark
Skårup sogn
hvor
Hjemskolen
Øster Åby Friskole
startede
12. maj 1878



Alle skolens elever og lærere
samledes på "Ellelund"
d. 12. maj 2003 for at starte
skoledagen der - i solskin,
regn og torden.

Vi gik i ly i stalden og sang morgensang.

Niels Fabricius fortalte at her startede friskolen for 125 år siden



Med flag i hånden gik vi i samlet trop tilbage til friskolen på Nyborgvej.

De mindste gik forrest sammen med skoleleder Per Wendelboe



Flot så det ud ...

Hans Lund startede i sin tid med 5 elever

Skolens fødselsdag (indlæg i skolebladet)

Mandag d. 12. maj havde skolen 125 års fødselsdag.

Vi startede til normal tid. Man kunne selv vælge om man ville cykle, gå eller blive kørt af skolebussen ned til Ellelund. Det var det sted hvor fri-skolen i sin tid startede.

Det var meningen at vi skulle synge morgensang ude ved det store egetræ på Ellelund, men vi gik ind i en gammel ladebygning fordi det styrtregnede da vi skulle i gang. Vi sang "I østen stiger solen op" og "Jeg ser de bøgelyse øer".

Efter det fik vi alle sammen et flag, og så gik vi i rad og række hjem til Øster Åby Friskole.

Der fik vi en pause indtil alle var kommet. Bagefter gik vi alle ind i salen hvor lærerne lavede et lille skuespil om hvordan det var at gå i folkeskole i gamle dage. Så sang vi fødselsdagssang for skolen, og derefter fik vi frikvarter. I frikvarteret fik vi kage og sodavand.

Efter frikvarteret skulle hver klasse vise det de havde forberedt med tallet 125.

3. kl. lagde sig ned på gulvet som et 125-tal og 7. kl. lavede stomp. Vi havde lavet et digt på 125 ord. Da alle klasser havde vist deres indslag, skulle skolen have sin fødselsdagsgave fra os elever.

Vi havde alle sammen lavet et motiv fra et eventyr i en mursten. Disse mursten bar vi nu op i mellembygningen og lagde dem forsigtigt på bordene deroppe.

Så hentede vi vores balloner ude i klasserne. Alle balloner havde navn og telefonnumre på. Så gik vi alle sammen ud til flagstangen og sang den nye jubilæumssang og råbte HURRA for skolen.

Og så måtte vi slippe ballonerne løs.

Louise, Casper, Christian og Freja (5. kl.)



Fødselsdagskagen
med
125 flag og 125 lys

Elevernes gave
til
skolen



Ballonopstigningen