

Generalforsamling den 21/3 kl. 19.00

1. Valg af dirigent	Jens Christian Toft blev valgt
2. Valg af stemmetællere	Ole Bundgaard og Niels Jørgen Andersen blev valgt
3. Formandens beretning	Formanden gennemgik årets arbejde i bestyrelsen. Beretningen blev taget til efterretning.
4. Årsrapport	Nøgletal blev gennemgået. Den fulde årsrapport vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.
5. Tilsynsførendes rapport	Søren Ottosen oplæste sin rapport. Den fulde rapport vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside
6. Skolelederens årsberetning	<p style="text-align: center;">Generalforsamlingen 2018</p> <p>Status – hvor står VNF her i starten af 2018. Som Per nævnte, har vi her den 1. april: 70 skolebørn, 30 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn, hvilket er det største antal indskrevne børn siden vi startede. Vi har en formodning om at vi de næste to til tre år vil have nogenlunde stabil søgning til VNF, dog kan der ske forskydning i sammensætningen, når store årgange starter i skolen og mindre årgange starter i børnehaven. Noget vi også tidligere har oplevet. Disse forskydninger betyder, at vi flytter lidt rundt på vores personale efter hvor der er mest brug for det.</p> <p>Med 26 på lønningslisten har vi så heller aldrig været så mange ansatte. Dels har vi valgt at de penge (ca. 1.300.000 kr.) som vuggestuen årligt indbringer, primært skal bruges på personale og dels har vi haft et par barsler i årets løb, hvilket også har betydet ansættelse af vikarer.</p> <p>Ud over at sige TAK til vores ansatte, der har passet deres arbejde forbilledligt igen i år, vil jeg også gerne benytte denne lejlighed til at sende en stor tak til ("VNF's venner") – de frivillige der gennem året har løst mange opgaver som støtte og aflastning til personalets arbejde. Vi har nogle, der har påtaget sig opgaver der let løber op i flere timer pr. uge, andre har dannet selvstyrede grupper der bruger flere timer om måneden til f.eks. at holde vore blomsterudsmykning. Andre igen påtager sig en enkelt lille, men absolut værdsat opgave en gang eller to om året. Vi påskønner jeres indsats!</p> <p>Forældrenes hjælp – vender jeg tilbage til lige om lidt.</p> <p>I årets løb har der været tre store spørgsmål som har optaget bestyrelsen og undertegnede. De tre emner er: vuggestue/private børnepassere, 7.-8. klasse og forældredeltagelse,</p>

Hvorfor starte vuggestue nu? Hvorfor ikke allerede i 2015, hvor det blev lovligt for friskoler at have vuggestue? Hvorfor ikke bare lade de private børnepassere fortsætte?

For at finde svaret på de spørgsmål, skal vi helt tilbage til efteråret 2011.

I efteråret 2011 bliver bestyrelsen på VNF opmærksomme på, at kommunen overvejede at afskedige dagplejerne i området, for i stedet at tilbyde de 0 – 3- årige vuggestueplads i Frøstrup.

Da VNF ikke lovligt selv kunne etablere vuggestue i 2011, besluttedes det at VNF skulle tilbyde Jeanette mulighed for at etablere sig som privat børnepasser i vore lokaler.

I den forbindelse inddrog vi ca. 50 m² af Viben og fik nedsat vores normering med 5 børn

Vi bekostede etableringen af køkken, udendørs vask samt en havedør så der blev direkte udgang til haven (som vi inddrog fra Vibens legeplads). Mejsen fik lov til at overtage møbler fra Viben ligesom der af VNF blev betalt for de indkøb der var nødvendige inden opstart.

Og børnene strømmede til.

Ved årsskiftet 2011/ 2012 fik Mejsen tilladelse til at udvide til 10 børn og Katrine flyttede ind. Der blev bygget halvtag, etableret ny terrasse og flisestier, lavet en barnevognsrampe, sat endnu en havedør i til barnevognsrummet og lavet nye låger ved indgangen.

Og der kom stadig flere børn.

Den 1. august 2012 flyttede Kristine ind i lokalerne på Højstrupvej 110. Inden da havde vi bekostet nyt gulv, nyt loft samt nyt køkken i disse lokaler ligesom vi etablerede en have og udendørs lege mulighed.

SFO og skolen mister i den forbindelse "værkstedet" (kreativt lokale) og VNF må leje sig ind ved

Flemming Jeppesen. En ekstra udgift på 30.000 kr. årligt + 7.000 kr. til varme som VNF betaler.

Gennem årene har det at have private børnepassere i vore lokaler, for VNF's vedkommende økonomisk været en "nulsums" løsning, hvor det vi fik ud af det var, at de børn der dagligt kom på matriklen for de flestes – men ikke alles – vedkommende også fortsatte i vores børnehave.

Allerede i 2015 blev det lovligt for en friskole at etablere vuggestue, men bestyrelsen vurderede på daværende tidspunkt, at vi - af hensyn til samarbejdet med de private børnepassere – ikke skulle udvide vores børnehave med en vuggestue.

I april 2016 meddeler Kristine, at hun vil etablere sig som privat børnepasser hjemme i Amtoft med virkning fra august. Og i august 2016 fraflyttede Kristine sit lejemål.

Derefter tilbød vi de tilbageværende børnepassere at de kunne flytte over i Musvitten, da børnehaven pga. stor søgning havde brug for alle lokaler. Dette til stor glæde for Vibens personale, der længe har været udfordret af de trange fysiske rammer.

I efteråret 2016 rumlede Jeanette med om hun også skulle flytte hjem og på et tidspunkt så det ud til at der overhoved ikke ville være private børnepassere på VNF fra sommeren 2017.

Men Jeanette og Katrine fortsatte og i løbet af foråret 2017 få bestyrelsen en henvendelse om, at det ikke så ud til at de private børnepassere vil kunne have plads til alle de børn der skal passes i vores område.

Vi blev foreslået, at vi igen inddrog lokaler i Viben og lejede dem ud til endnu en privat børnepasser eller vi kunne overveje at etablere vuggestue.

Da bestyrelsen fik set nærmere på muligheder og problemer viste det sig, at vi forholdsvis let kunne få tilladelse til at drive vuggestue som en del af vores børnehave.

Kravet til en privat børnepasser er, at de kan finde et egnet lokale og at de personligt vurderes at være egnede til at passe børn, så kan man opnå tilladelse til at passe op til fem børn.

En vuggestue derimod kan kun oprettes efter ansøgning til kommunen. Lokaler og personale skal leve op til de samme krav som de kommunale institutioner. Dvs. lokaler skal leve op til bygningsreglementets bestemmelse om institutioner, vi skal garantere op til 54 timer åbningstid pr. uge, der skal være minimum 60% pædagoguddanne, få lukkedage vi har ca. 15, hvor dagplejere typisk har 30. En vuggestue skal også kunne tilbyde at tage børn med særlige vanskeligheder. Og så skal der afsættes minimum 10,5 personaletimer pr. barn.

Vi stod altså i indtil flere dilemmaer. På den ene side kunne vi undlade at gøre noget som helst og så lade de familier, der ikke kunne få plads hos de private børnepassere finde andre muligheder selv, vi kunne udlåne lokaler til endnu en børnepasser eller vi kunne etablere vuggestue. Efter at have vendt om ikke alle, så i hvert fald de fleste sten i sagen stod det lysende klart, at vi havde behov for selv at få kontrol med om der skulle være mulighed for at få de yngste passer her på matriklen. Det var lige så indlysende, at vi ikke udelukkende kunne tilbyde os som en "buffer" for de private børnepassere. Da det ville medføre at vi skulle finde mellem 80.000 og 200.000 kr. i vores budget for at dække underskuddet.

En vuggestue derimod ville betyde, at vi ville kunne kontrollere om der var et tilbud til de yngste, vi ville kunne tilbyde at familier kunne aflevere alle deres børn samme sted og så kunne vi udbrede vores pædagogiske grundlag til også at gælde i vuggestuen.

Og så var der hold i økonomien.

BØRN KAN IKKE GØRES OP I PENGE, MEN. Vi kan altså kun betale løn med de penge kommunen/staten og forældrene giver i tilskud og forældrebetaling.

En privat børnepasser får ca. 95.700 kr. pr. barn pr. år. Dvs. at 5 børn genererer 478.500 kr. pr. år. Forældrene betaler ca. 24.000 kr. og der er ikke mulighed for nedsat betaling gr. økonomi.

Vuggestuetilskuddet er en del større, vi får med forældrebetaling ca. 136.000 kr. om året pr. barn, langt den største del af disse penge får vi fra kommunen. For ud over at stille langt større krav til kvaliteten i en vuggestue end til private børnepassere, så betaler kommunen altså også for det.

Vi har besluttet, at vores pris skal være på 2.700 måneden (hvis man selv medbringer barnevogn og bleer)

Og så er der mulighed for økonomiske fripladstilskud efter de alm. Kommunale regler.

Hvad får man så i vores vuggestue?

Vi har valgt at opdele vuggestuen i to afdelinger, hver med fem til maks. otte børn. Spurvenerne er ved indgangen og Lærkerne er inde i Viben. Hver af de to grupper har to til tre primære voksne. Børnene møder op i deres respektive grupper om morgenen og fra kl. 8 til 15 er der to voksne til rådighed i hver gruppe.

Vuggestuen har fælles have, hvor de børn der er ude at lege mødes på tværs af grupperne, det er også der de kan sove.

Vi synes faktisk at vi har fået det bedste fra vuggestue og dagpleje ind i VORES vuggestue.

Vi har ansat nogle personligt og fagligt utroligt solide folk.

Andrea er en erfaren pædagog med 30 års erfaring, heraf 12 år fra "Lillegruppen" i Thisted, Anna er egentlig sygeplejerske – og mor og så er det hende, der er sørger for at maden er sund, nærende og økologisk, Kristine har jo slået sine folder som børnepasser på VNF i fem år, Freja er nyuddannet pædagog og fra Hunstrup og sidst men ikke mindst har vi Marie, der jo har arbejdet i Viben i snart fem år.

Med den normering som vi har valgt at tilbyde, vil de små børn altid møde kendte voksne - hele dagen og vil opleve "friske" voksne - hele dagen og med en åbningstid fra 6 morgen til halv fem om eftermiddagen kan det jo nok være nødvendigt - især af hensyn til børnene. Vi kan også tilbyde "normal" hverdag i forbindelse med sygdom, da vores fem ansatte dækker for hinanden. Vi har lukket to uger i sommerferien, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfart og grundlovsdag.

Vi har lige nu to ledige pladser, så hvis i kender nogen, der sætter pris på en god vuggestue, så skal de være velkomne til at gøre et besøg, så de kan se om det er noget for dem.

"Jeg har hørt, at I starter 7. -8. klasse til sommer - passer det" Eller "Vil VNF virkelig lukke Vesløs skole?"

Sådan er jeg blevet spurgt adskillige gange i årets løb. Man kunne lige så vel have spurgt om hvorfor vi ikke har tilbudt 7. – 8. klasse, når det nu er lovligt?

Muligvis noget, der bunder disse spørgsmål i, at Hannæsskolen er udfordret af faldende børnetal og andre problemer, hvilket så giver frygt for hvad effekten vil være hvis der pludselig ikke kommer børn fra friskolen.

Lad mig en gang for alle slå fast, at så længe forældrene til vores børn, har tillid til Hannæsskolens Vesløsafdeling, så vil der ikke være basis for at VNF tilbyder overbygning.

MEN skulle den dag komme, hvor vore forældre efterspørger overbygning på VNF så har vi både kvalificeret personale, der kan forstå undervisningen og vi vil kunnet frigøre lokaler til formålet. Så det er ikke det der holder os tilbage.

VNF vil aldrig kunne lukke Hannæsskolens overbygningsafdeling, vi kan højest tilbyde forældrene, at deres børn kan gå i skole her, i princippet til 9. klasse, men det vil jo da altid være forældrene, der beslutter hvor deres børn går i skole. VNF vil ALDRIG kunne lukke noget som helst, men forældrene kan undlade at sende deres børn i skole et bestemt sted – hvis det er det de vil

Friskoleloven og vore vedtægter bestemmer at skolen skal være selvstændig og uafhængig.

Vi er altså forpligtet på at være os selv – uden at låse vore muligheder i forhold til ”ovedkommende” hensyn.

Men vi forholder os også til at vi fungerer i et lokalsamfund, hvor vi tager hensyn til hinanden.

Måske derfor er vi ikke klar til at være helt os selv og kun tænke på hvad der tjener os bedst, men jeg fornemmer en bevægelse i den retning blandt vore forældre.

Da vi i sommeren 2017 sendte vores 6. klasse i retning af Hannæsskolens overbygningsafdeling, så var det samtidig den sidste årgang, der havde været en del af Veslø- Øsløs skole og dermed den endegyldige afslutning på den epoke.

Hvor længe vil forældre, der har valgt VNF også acceptere, at de dermed har valgt Hannæsskolens overbygningsafdeling med i købet? Jeg ved det ikke, men jeg ved at bestyrelsen og ledelsen altid vil agere som flertallet af vore forældre ønsker det

Forældre på friskole

Laurids Kristian Fahl

I en travl hverdag med mange gøremål i den lille familie er det rart at kunne se frem til en weekend, hvor man kan få lov til at slappe af og koble fra.

Men ikke i dag. Det er lørdag, klokken er 8:30, og selvom jeg mest af alt har lyst til at blive liggende og lumre under dynen, så skal jeg ud af fjerene og af sted til skolen. Der er nemlig arbejdsweekend, og vi har allerede ved skoleårets begyndelse skrevet os på til netop denne dag. Og selvom der kun er en lille håndfuld af disse dage i løbet af et skoleår, så er det aldrig rigtig superbejligt når dagen endelig oprinder. Ikke noget med at blive hængende over morgenbordets kaffe og rundstykker til langt op på formiddagen. En hurtig kop neskafe og så af sted.

Hvad jeg jo til gengæld godt ved, men sjældent evner at få fat i når jeg ligger under dynen og helst vil glemme alt om arbejds- og rengøringsdage på skolen, det er selvfølgelig hvor fantastisk hyggeligt det altid er at deltage i den slags. For ikke alene er der en stor tilfredsstillelse i at udrette noget med sine hænder (ikke mindst når man som jeg sidder på kontor til hverdag), bevidstheden om at man sammen med de andre forældre er med til at gøre noget godt for skolen, ikke blot i kraft af de penge der spares til håndværkere, men også – og måske især – ved at cementere sammenholdet og sammenhængskraften mellem skolen og hjemmene, gør at det er det hele værd.

Engagement knytter sammen

Så selvom det til tider kan føles ubejligt at skulle tage aktiv del i skolens liv, så er det engagement der kommer til udtryk når de enkelte familier mødes på skolen og tager del i cafékoncerter, fortælleaftener og arbejdsdage, eller når forældrene mødes og bygger kulisser og syr kostumer til klassens forestående teaterstykke og kommer dødtrætte hjem efter selvsamme teaterstykke fordi der skulle ryddes op og gøres klar til næste dag, ja så knytter dette engagement ikke alene de enkelte forældre tættere sammen, men også de enkelte familier tættere sammen med skolen.

På samme måde når jeg en sjælden gang (alt for sjældent) får mig taget sammen til at tage del i skoleskemaets første programpunkt, morgensangen, så nærmest svæver jeg hen over resten af dagens gøremål, opfyldt af en indre glæde over at have oplevet børnehaveklassen, der sammen med 1. og 2. klasse for fuld hals synger med på Ingemanns Nu titte til hinanden, og jeg med en klump i halsen må holde tårerne tilbage når de 60 sprøde børnestemmer når til verslinjerne »Dog Menneskenes Børn har han allermost kjær: / Gud aander paa Øiet, naar det græder«.

Begejstring på egen krop

Jo flere gange man på denne måde får mulighed for at tage del i skolens liv, jo mere får man på sin egen krop lov at mærke den begejstring der udgør en af grundpillerne i friskolens måde at undervise og drive skole på. Her er målet nemlig ikke blot at videregive informationer eller terpe tørre fakta, men i lige så høj grad at oplive, at skærpe opmærksomheden, at motivere og at begejstre! Eller som det på et tidspunkt blev formuleret ved et foredrag på skolen: Vi skal begejstre vore børn over livet. Men vi skal samtidig huske at det at oplive og begejstre ikke står i modstrid med at også at oplyse, og at faglig viden ikke står i et modsætningsforhold til den Grundtvig-Koldske pædagogik. Blot må undervisningen aldrig blive for undervisningens egen skyld, og for den sags skyld heller ikke for den enkelte elevs skyld, men for elevens livs skyld. Man underviser altså fordi livet er betydningsfuldt; eller som Grundtvig ved samme lejlighed blev citeret for at have sagt: Der er noget ved livet der ikke findes andre steder.

Denne måde at drive skole på sætter sine spor i familien, og jeg føler mig umådelig privilegeret over at have fået muligheden for at sætte mine børn i en skole som forsøger at begejstre dem over livet som en gave – en gave der skal bruges – også selvom man så engang imellem må terpe tyske bøjningsmønstre med dem, eller et par gange om året skal lidt tidligere op i weekenden end man måske har lyst til når vækkeuret ringer.

Laurids far til børn i Frederiksberg Friskole

Så kære forældre kom frisk ikke kun for jeres egen skyld – også lidt for jeres børns.

7. Valg til bestyrelsen	På valg er: Christian Toft (modtager ikke genvalg) Per Barup (modtager genvalg) Helle Holmgaard (modtager genvalg) Valgt for 2 år blev: Per Barup, Helle Holmgaard og Kristian K. Petersen. 1. suppleant: Rudi Josefsen 2. Suppleant Joan B.S. Thomsen
8. Evt.	