

Generalforsamling 2019

Vi startede med at synge "Barndommens land"

1. Valg af dirigent

Jesper Kjeldtoft blev valgt.

2. Valg af to stemmetællere

Jane Bundgaard og Niels Jørgen Andersen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning:

- Formanden

Per Barup bød forældrene velkommen til årets mest demokratiske dag og understregede vigtigheden af at forældrene husker at stille krav og komme med input til skolens hverdag og at være medvirkende til at bestemme VNFs kommende retning. Forældrene blev mindet om at med retten til at stille krav og at have medindflydelse, der fulgte også pligten til at give en hånd med når alle de gode ideer skulle udføres. Forældrene opfordredes til at huske at byde nyde familier velkommen i det fællesskab der udgør VNF, så vi fortsat kan bryste os af at være en skole for alle. Per fortalte at bestyrelsen overvejer at nedsætte et PR- udvalg, ligesom der i forbindelse med det kommende byggeri vil blive brug for mange hjælpsomme hænder.

Per sluttede af med at takke for det gode samarbejde i årets løb og i øvrigt huskede han alle fremmødte på at vi alle er VNF ambassadører og dermed med til at udbrede kendskabet til et fantastisk sted.

- Regnskab

Hovedtallene blev gennemgået. Det reviderede regnskab bliver tilgængeligt på hjemmesiden.

Vi sang "Linedanseren"

4. Tilsynsførendes beretning

Generalforsamlingen så en video, der understøttede tilsynsførendes observationer under besøget. Både børn og ansatte blev ros for deres fokus i og interesse for undervisningen. Den fulde tilsynserklæring er tilgængelig på hjemmesiden og på ministeriets portal. Videoen bliver lagt på Facebook.

5. Skolelederen om VNF 2019

Indledning

Forleden morgen da jeg gik gennem den endnu morgentomme skole, fandt jeg et billede på gulvet. Det var et af de mange hverdagsbilleder vi gennem årene har taget og som nu hænger til erindring og underholdning nedad gangen. Billedet forestillede hele skolen der sad og spiste is her ude på fortrappen. Mens jeg kiggede på ansigterne, faldt det mig ind, at det måtte være fra sommeren 2012 – vores første sommerferieafslutning, for der jo ikke var ene eneste af disse børn tilbage på skolen længere.

Så kom jeg til at overveje: Er vi så den samme skole som dengang?

Når nu alle børnene og langt de fleste forældre er "nye" – de var ikke med da vi startede, er vi så bundet af de beslutninger der blev taget dengang eller står det os frit for at ændre skolens kurs? Hvad ville vi savne hvis det forsvandt? hvad trænger til at blive nytænkt eller i det mindste justeret? Hvor går grænsen mellem på den ene side vores umistelige traditioner og værdier og på den anden side bevidstløse gentagelser af gamle rutiner?

Jo man kan nå at tænke meget 06.45 en ganske almindelig torsdag.

Hvem var det nu vi var -dengang i 2011?

Lidt historie....

Vores skole blev til i et forsøg på at skabe en god skole for egnens børn og samtidig sikre et samlingssted for egnens voksne

16. maj 2011:

Målet med Vejrlernes Naturfriskole er at skabe en skole, der er et kvalitetstilbud til de forældre i Nordthy/Hannæsområdet, som ønsker en skole for hele mennesker og ikke bare for hovedet.

Vejrlernes Naturfriskole er placeret i et område, der både omfatter landsbyer, dyrkede marker, Vejrlernes fuglereservat, fjord, hav, skov og klithede. Vi vil inddrage egnens unikke ressourcer i undervisningen. Både strand, fjord, skov og eng kan efter vores mening være med til at udvikle børnenes sundhed, motorik og intellekt på en anden måde end et traditionelt klasseværelse.

Vi har fokus på trivsel og faglighed som forudsætninger for et godt børneliv og for lysten, modet og evnen til at blive livsduelige samfundsborgere. Vi vil lære børnene, at man engang imellem må stå på tæer for at nå sine mål. Vi vil inddrage børn og forældre i forpligtende fællesskaber, hvor alle har ret til at deltage. Tilhørsforhold i et fællesskab er de dybe rødder, der giver unge mod til at træde ud i verden.

Gensidig respekt skal præge forholdet mellem voksne og børn og hensyn til hinanden skal være vores vigtigste ordensregel.

Hvor er vi nu? - Hvordan går det så?

Den 5. september havde vi 77 indmeldte børn i skolen – det er det største antal i skolen snart 8-årige historie.

Vi har kommunens og bedst normerede og samtidig billigste vuggestue. Vi har 30 børn i børnehaven, selvom vi har sendt et par store årgange videre til skolen.

Vi udvikler os! Velovervejet, kontinuerligt, stabilt.

Det går godt!

Vi har, når vi når til sommerferien, læst 3.467 timers undervisning i dette skoleår. Lang de fleste af disse timer har været ganske almindelige, med læsning, skrivning, stavning, kristendom, historie engelsk og tysk – alle de grundlæggende dagligdags skoleopgaver. Vi forsøger i vores hverdag at skabe et undervisningsmiljø, der både er trygge, og udviklende også når vi "bare" laver ganske almindelige skolefag.

Vi forsøger at skabe stjernestunder for børn og voksne. når vi får smilet frem på læberne, når vi skaber trivsel – så skaber vi grundlaget for læring og udvikling.

Stjernestunderne er f.eks. nå vi i efteråret koger, snitter og bager til Høstmarkedet, hvor vi sammen får tilfredsstillet vores urgamle trang til at samle forråd, når vi har Lucia og krybbespil til jul og sammen oplever det storslåede i endnu en gang at være en del af en århundrede år gammel tradition, når vi modigt står frem til skuespillet og til opvisningerne med gymnastik og når vi hygger os med fællessangen til overnatningsdagen. Det er også i disse stjernestunder, at FÆLLESSKABET viser sin evne til at bære alle til højere niveauer end vi ville have kunnet nå alene – når selv det at gå

i skole bliver smukt og uforglemmeligt. I lørdags var vi i Thy Hallen til opvisning. Næsten hele skolen var med og de gjorde det så flot – jeg blev en lille smule lang i ansigtet da jeg så Leo pakke redskaber sammen de sidste par minutter mens hele holdet lavede en serie – styret af lille Malou fra 2. klasse.!

Lige efter vores børn kom Vesterlund på gulvet – nok Danmarks dygtigste efterskolehold – og hold dog op hvor var de imponerende super dygtige, top trimmede, smilende og topmotiverede. Imponerende. Respekt for dem og samtidig også stor respekt for vores små begyndere der trods den fremmede og temmelig store hal med lige så mange tilskuere som der er indbyggere på Sydhavnæs med stor energi og i tillid til hinanden deres lærer gav den hele armen. Den slags vokser man af både som barn og som lærer.

Jeg håber at I har rost jeres børn og Leo – for det har de fortjent.

Vi så med egne øjne hvad de præsterede – det VAR flot.

Men de var ikke alene om at lykkes, der var jo også de andre voksne på skolen, der havde været med til at sørge for at det har kunnet lade sig gøre at øve serierne, at få den daglige logistik til at gå op, at tage sig af dem der ikke lige skulle øve nu eller skulle klæde om, der var alle forældrene, der sørgede for t-shirts, leverede børne og flyttede redskaber og som bakkede op om at "JO" "selvfølgelig skulle alle med så vi fik en samlet og samlende oplevelse.

Og samme historie kunne vi fortælle om skuespillet, høstmarkedet og juleafslutningen – alle disse fantastiske stjernestunder er kun noget der bliver muligt fordi VI VIL det og at VI GØR det – I FÆLLESSKAB!

Det gode børneliv!

Alle de ovennævnte ting er noget vi voksne har tænkt ville være det gode børneliv, men hvad siger de selv...

Video fra 3.-4. klasse

Børn elsker tryghed, stabilitet og genkendelighed. En hverdag i balance giver gladere børn, bedre trivsel og læring, det giver også bedre kammerater.

Stabilitet er en ting som mange af vores børn i kortere eller længere perioder IKKE har.

Jeg har jævnligt samtaler med sundhedsplejersken og den konsulterende socialrådgiver og de giver udtryk for at mange børn også i vores område er utroligt udfordrede i deres hverdag. Der kan være mange forskellige grunde til at det – de fleste af dem har børnene ikke selv indflydelse på.

Ligesom velholdte bygninger er et signal til børnene om, at "det her kan du regne med"- så er personalet, der møder hver dag og møder til tiden også et signal om at "os kan du regne med" Vi vægter at vores lærere er tydelige voksne, der signalerer, at de har styr på sagerne – fordi børn har behov for at føle at de voksne har styr på sagerne – så kan de slappe lidt af og koncentrere sig om at lære og om at være børn.

Vi voksne kan hjælpe børnene til en bedre hverdag ved at:

- Skabe tydelige rammer om børnenes liv. Børn fungerer bedst når de voksne omkring det tager ansvar for alle de ting, som børnene ikke har forudsætninger for at kunne tage stilling
- gøre forskellen mellem skole og hjem så lille som muligt – når man som forældre husker, at rummelighed i skolen starter hjemme ved middagsbordet når man taler om sit barns kammerater, deres forældre og om skolen lærere.
- problemer lettest løses i dialog mellem forældre og lærer. Og "NEJ" der er ikke altid et Quick-fix på alle problemer, nogle gange er det en lang og omstændelig vej før vi når i mål, men vær evigt forvisset om, at vi gør hvad vi kan for at ALLE børn får em bedst mulige skolegang her på VNF
Gør dig umage

Som elev i forhold til din egen undervisning, som kammerat i forhold til de andre elevers trivsel, som forælder i forhold til jeres børns skolegang, deres skolekammerater og disses forældre og ikke mindst i forhold til lærerne.

GØR DIG UMAGE MED AT VÆRE ET ORDENTLIGT MENNESKE!! -Også når der opstår uenighed og konflikt.

Det er ikke noget der "bare" kommer af sig selv – det kræver bevidsthed og viljen til at ville hinandens velbefindende.

Det kan godt være, at vi ikke bliver de bedste i verden til det, men hvis vi har prøvet så godt vi overhoved kan, ja så kan ingen vel forlange mere.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – alle vælges for to år suppleanter dog for et år.

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

På valg:

- Thor Rishøj (modtager genvalg)
- Louis Kristensen (modtager genvalg)
- Kasper Aagesen (modtager genvalg)
- Anne Mette Pilgaard (modtager ikke genvalg)

*Følgende er valgt for to år: Louis Kristensen, Thor Rishøj, Kasper Aagesen og Peter S. Nielsen
Suppleanter blev Synne Terjesen og Joan Buus*

7. Valg af tilsynsførende.

Den tilsynsførende vælges for to år.

På valg:

- Søren Ottosen (modtager genvalg)

Søren Ottosen blev valgt for de næste to år.

Dirigenten takkede for et godt møde og aftenen fortsatte med snak under og efter kaffen.